

Beste mensen,

Hij komt, hij komt in ons midden! Vieren jullie de geboorte van Jezus met ons mee? Voor kerstavond wordt er een online kerstviering georganiseerd door diaken Erik Rozeman en vrijwilligers van het gezinszondag-team Wageningen. En iedereen is welkom! Er is plek genoeg, dus voel je vrij om deel te nemen!

De online viering is op vrijdagavond 24 december om 19:00, inloop 18:45 (kom op tijd om te zorgen dat de verbinding goed werkt). Nodig vooral iedereen uit van buiten en binnen de parochie; familie, vrienden & bekenden, collega's en klasgenootjes. Want voor iedereen is het mooi om samen kerstliedjes te zingen en naar het kerstverhaal te luisteren, en dat kan mooi via deze laagdrempelige online viering waarbij we oneindig veel plaatsen hebben 😊!

Hoe doe je mee?

1. Het is leuk als een stukje van **jullie kerstsfeer in huis** voor iedereen zichtbaar is. Denk bijvoorbeeld aan kerstkleding aantrekken, jullie kerststal, krans of boom in beeld, een kaarsje of gezellige kerstverlichting aan, etc.
2. Leg twee niet beschreven **kerstkaarten** en een pen klaar.
3. Zorg voor **papier & potloden**, een **kaars**, & een **mandje**
4. Sluit vanaf 18:45 aan bij de online meeting door op deze **Zoomlink** * te klikken: <https://us06web.zoom.us/j/83692823723>
5. Zet je microfoon op "**mute**" (uit), het is wel leuk als je **camera** aan staat!

Wij verheugen ons al op het samen coronaproof vieren van Kerstmis!

Hartelijke groet,
Erik Rozeman en het gezinszondag team (Wageningen)

* Je kunt in zoom komen door op de bovenstaande link te klikken. Je kunt dan gewoon deelnemen door te luisteren & spreken, en je kunt ook diegene die aan het woord is 'zien'. Als je de mogelijkheid wilt hebben om wat meer mensen tegelijk te "zien", is het handiger om tevoren het "zoom-programma" op je computer te zetten door te downloaden via: <https://zoom.us/download>

9

Voorbeeld mail om door te sturen naar vrienden, collega's, klasgenootjes en bekenden...

Hoi allemaal,

Voor kerstavond wordt er een online kerstviering georganiseerd. En...er is plek genoeg!), iedereen is welkom, dus voel je vrij om deel te nemen!

Groetjes en alvast een Zalig Kerstmis en een heel Gelukkig en Gezond 2022!

.....